

Jokkmokks Marknad 6 – 9 februari 2020

Vi var 12 medlemmar från Lovö Vävare som åkte till Jokkmokks marknad. Vi tog nattåget från Stockholm torsdag kväll och tidigt fredag morgon befann vi oss ett vackert vinterlandskap i Murjek. Därifrån fick vi ta bussen till Jokkmokk, en resa som tog cirka en timme.



Vi installerade oss i vårt boende, i övervåningen i en villa på andra sidan järnvägen. Sen var alla ivriga att ge sig ut på byn för att utforska marknaden, alla utställningar och hantverksbutiker. Vi gick i små grupper eller var och en för sig.

Det var den 415:e gången som marknaden ägde rum. Från början var marknaden en ren skinnmarknad och byteshandel förekom. Det lär ha varit 45 000 besökare i år.



Ajtte, fjäll- och samemuséum visar hur samer har levt i skogslandskapet och på fjället. Det finns mycket fint att se om sameslöjd och om samernas dräkter.



Under marknadsdagarna fanns det flera olika föreläsningar om livet för samerna. De flesta av oss hörde en föreläsning om Skajddestickningen och Mariddjäs vantar.

Vi lyssnade också på Elin Anna Labba som berättade om sin bok 'Herrarna satte oss hit', som sedan på hösten vann



Augustipriset för årets bästa fackbok. Hon släppte den i samband med marknaden.

Marknaden var enormt stor och där såldes skinn, sameslöjd, verktyg och saker som renskötare och skogsarbete behöver. Det fanns lokalt tillverkad mat samt salamikorvar och så alla dessa godisremmar. Det fanns även de som sålde oliver, alpackatröjor mm. Inte särskilt lokalt! På marknadsplatsen var det flera tältkåtor sammanbyggda till restauranger och där var det långa matköer.



Flera hantverksbutiker fanns det också. Den största, som sålde mycket material till sameslöjd, heter Stoorstålka. Sameslöjdstiftelsen, Sámi Duodji sålde vacker sameslöjd i ett fint hus med vacker dörr i de samiska färgerna. Jokkmokks tenn var en annan fin butik med vackert lokalt hantverk. I Gamla Apoteket var det café med hembakat och även hantverk såldes, mycket stickat.



Jokkmokk har två fina kyrkor, den gamla och den nya. Den gamla från 1700-talet brann och är återuppbyggd i samma stil. Den nya är mycket större och byggdes i slutet av 1800-talet.



Fredag middag åt vi tillsammans i muséets restaurang. De serverade lokala rätter. Maten var god men serveringen mycket långsam, vi fick vänta på maten i över en timme. På lördagskvällen åt vi alla en lokal buffé med hemlagad mat, det var jättegott. Till förrätt var det små snittar med olika pålägg och till huvudrätt bl.a. blodplättar, tjälknöl på älg och reninnanlår. Till efterrätt en rånskål med grädde och hjortron.

Härligt med den vita snön och två dagar med blå himmel. Minusgrader allt från -2 till -16 grader. Vi ville uppleva norrskenen men det fick vi inte, det lär ha varit lite norrsken på fredagskvällen men då satt vi på krogen.

Söndag middag åt vi i små grupper något snabbt och enkelt. Vår buss till Murjek gick kl 19. På eftermiddagen fick vi reda på att tåget som vi skulle med inte hade våra sovvagnar med p.g.a. vagnfel. Så vi fick byta till ny buss i Murjek och åka till Boden och där fanns vår sovvagn på tåget. Vi var inte de enda resenärerna så allt blev ganska kaotiskt. Tåget var drygt en timme försenat när vi kom till Stockholm.

Trötta av alla intryck och mycket nöjda skildes vi åt på Centralen.

Tusen tack Camilla som ordnat resan.

