

Ålandsresan 10 - 12 maj 2019

Från Ekerö till Eckerö

Vi var 8 medlemmar som åkte till Åland. Vi körde i 2 bilar till Kapellskär och for med Viking Line till Mariehamn. Vi kom fram till Mariehamn vid 18-tiden och for direkt till Hotell Park Alandia på Esplanaden. När vi installerat oss gick vi till restaurang Nautical och fick en god middag. Efter maten gick vi och beundrade segelfartyget Pommern och promenerade sedan tillbaka till hotellet.

Lördag startade vi tidigt med besök på hantverksbutiken SALT i Sjökvarteren på östra sidan av Mariehamn. Oj vad många fina saker de hade! En liten promenad i kvarteren hann vi med. Några gick ut på piren i dimman och såg det lilla kapellet. Andra gick in i en guldsmedsbutik med fina saker.



Färden fortsatte till Eckerö. Vi såg sommarutställningen i det vackra post- och tullhuset med konsthantverkare från fyra öar i Östersjön: Åland, Gotland, Bornholm och Dagö. Många vackra saker och de flesta tyckte nog att detta besök var höjdpunkten på resan.



Vi åkte vidare till Käringsund och tittade på hamnen med de fina gamla båthusen. Där fick vi också en guidad tur på Ålands Jakt- och fiskemuseum som beskriver livet förr på Åland och framför allt hur kvinnorna hade det.



Lunchen intogs på Stallhagens pub, där de även brygger eget öl. Vi fick en god fisksoppa och stället var fullt av motorcyklister som gjorde en välgörenhetstävling på Åland. Vidare till Marskogens lamm där vi fick höra om deras får. De har finska lantrasfår, en gammal ras. Tackorna föder fler lamm, upp till sex stycken. Det finns inte något spinneri på Åland, så ullen skickar de till Finland för spinning.. På gården sålde de sitt garn och även köttet och korv från fåren, och de hade fått flera diplom för sina produkter. Vidare till Liisa Edwards där vi såg hennes fina trasmattor i vävstugan i henneskällare. Även trädgården beundrades.



Fulla av intryck för vi tillbaka till Mariehamn och hotellet. Middagen åt vi på hotellet och vi tyckte det var skönt att inte jaga iväg för att få mat. Vi avslutade kvällen med att handarbete tillsammans i hotellets foajé.

Söndag morgon blev lugn. Klockan 11 sågs vi på Ålands kulturhistoriska museum och Ålands konstmuseum. Två trevliga museer i ett. Det första visar upp Ålands historia från

järnåldern till idag. Konstmuséet visar konstnärer från Åland och sådana som på annat sätt har haft anknytning till Åland. I ett rum visade Ålands folkhögskola vad de gjort under året, bl.a. en del fint konsthantverk.



Sedan for vi söderut till Stickstugan. Även där fanns det många fina saker att beskåda. Maskinstickade kläder och handfärgade garner mm. På det intilliggande cafféet fick lunch, en god broccolipaj med sallad och en kaka till kaffet. När vi kom tillbaka tog några en promenad i Mariehamn och besökte sjöfartsmuseet, medan andra satt på hotellet och stickade innan det var dags för hemfärden.

Mycket nöjda tog vi båten till Kapellskär. Vi åt middag ombord och några av oss handlade i taxfree-butiken. Alla tackade Anna som hade arrangerat resan.